

-neem en drink, dit is mijn bloed. zelf zal ik geen feest meer vieren tot alles voor mij nieuw wordt in Gods rijk. maar blijf dit doen telkens je aan mij denkt.

-elke keer wij samen komen om Jezus te gedenken willen we ook zoals Hij maaltijd houden en dankbaar feest vieren. dit is eucharistie vieren.

- je vindt nu 8 plaatjes die je mooi mag kleuren.

- je vindt ook 8 keer een tekst die bij de plaatjes hoort.

- alles staat door elkaar. geef aan de tekst het nummer van het plaatje waar het bij hoort.

-nu gaan verschillende mensen met de priester de tafel klaar maken. er worden kaarsen, bloemen, brood en wijn op tafel gezet.

-in de kerk zingen en bidden we ook samen om God te loven en te danken. we zeggen of zingen samen het gebed dat Jezus ons leerde.

-als de viering begint zegt de priester aan alle mensen : welkom rond de tafel van Jezus en de bijbel.

-dan gaat het verhalenboek open : de bijbel iedereen zit neer om goed te kunnen luisteren naar de eerste lezing, voor Jezus' woorden gaan we recht staan. we krijgen dan nog wat uitleg over de verhalen.

-op het einde bidden we samen en geeft de priester in de naam van Jezus de zegen. thuis willen nu proberen om te leven naar de boodschap van Jezus.

-als de tafel klaar is, bidt de priester een lang tafelgebed. soms bidden andere mensen mee. hierin zegt de priester ook de woorden van Jezus op het laatste avondmaal.

-de mensen zeggen dan dat het soms fout ging. dat heet schuldbelijdenis.

-nu gaat de communie beginnen : de priester breekt het brood om het met iedereen te kunnen delen. zo heeft Jezus het ook gedaan. dan gaan de mensen naar de tafel en krijgen van de priester of iemand die hem helpt, het brood van Jezus; dat heet te communie gaan. we doen het met veel eerbied want Jezus zelf wil nu bij ons komen.



## Eucharistie vieren.

- de dag van de eerste communie komt eraan.
- je mag dan voor het eerst volledig deelnemen aan de heilige mis.
- we hopen dat het voor jou en je familie een mooi feest wordt.

- Jezus vierde ook graag feest. Hij vond het fijn met zijn vrienden samen te zijn en God te danken, voor al het mooie dat zij kregen.
- het laatste feest van Jezus met zijn vrienden was een speciaal feest. kijk maar :



Onder de maaltijd nam Jezus boord en loofde God om Hem te danken. Hij brak het brood voor allen :  
 -neemt en eet, dit is mijn lichaam.  
 daarna nam hij de beker in zijn handen en loofde God om Hem te danken.  
 Hij gaf de beker rond en zei :



gebed :

Jezus,  
 u vierde graag feest.  
 weldra mag ik ook  
 naar jouw feest komen in de kerk  
 en meedoen zoals iedereen.  
 ik wil naar je luisteren  
 en proberen  
 om als een goede vriend van jou  
 te leven.