

\*vertel wat je vandaag deed en dat je fijn vond.

.....

\*vertel wat je vandaag niet fijn vond.

.....

\*naar wie of wat luister je graag ?

.....

\*weet je ook waarom ?

.....

.....

\*soms hoor je wel iets maar je luistert niet.  
bijvoorbeeld : mama roept je aan tafel  
maar jij speelt verder.  
- geef zelf nog een voorbeeld.

.....

\* hoe komt dat ?

.....

\*als je luistert, luister dan met je twee oren  
en je hart.



\*hoe weet je dat iemand echt naar je luistert ?

.....

.....

\*elke keer als we de klokken van de kerk horen roept Jezus ons om bij hem te komen in de eucharistie.

\*we komen samen om te luisteren naar Jezus' woord.  
de priester leest ons voor uit de bijbel.  
wij staan dan heel mooi recht.  
kleur deze tekening en teken er de mensen bij die heel goed luisteren.



\* voor de priester begint te lezen maken wij drie kruisjes om te zeggen dat we echt willen luisteren.

-weet je ook wat die kruisjes betekenen ?

✕.....

✕.....

✕.....

\* vraag of je een bijbel of kinderbijbel in huis hebt. vraag of je hem een plaatsje mag geven in de kamer. versier hem, plaats er een bloemetje of een kaarsje bij.

\* ken jij volgend verhaal uit de bijbel ?



\*maak hier zelf nog een tekening van een ander verhaal dat jij kent.



*Werkblad voor het gezin.*

### **Luisteren naar elkaar en Jezus.**

\*maak het stil. luister 1 minuut heel goed. schrijf op wat je hoorde.

.....  
.....  
.....

\*wij kunnen deze geluiden horen dank zij onze .....



\*wanneer maak je tijd om naar elkaar te luisteren ?

.....  
.....

gebed :

goede God,  
dank u, voor mijn oren  
waarmee ik kan luisteren .  
leer mij luisteren naar  
de mensen rondom mij  
en naar uw woorden.  
leer mij ook te leven  
naar uw boodschap.  
amen.

\*vraag aan je ouders of ze je ook eens een verhaal uit de bijbel willen vertellen of voorlezen.

\*een kinderbijbel of een gebedenboekje is misschien een goede geschenktip.